

De groep 'selfmade' groep 8 musical

Wat een prachtige traditie hebben we in Nederland! De groep 8 musical! Je basisschooltijd afsluiten met een voorstelling.

Wat gaan we dit jaar doen? Deze vraag houdt leerkrachten vaak bezig. Elk jaar is er wel een landelijke favoriet die op Facebook rond juni in allerlei vormen voorbij komt. Wat als je een meer persoonlijke voorstelling wilt maken? Een voorstelling met teksten van leerlingen. Met muziek door hen zelf geschreven en misschien wel begeleid. Met een verhaallijn die van hun is? Met misschien wel muzikanten uit het dorp die meedoen, een drummende moeder en opa op de saxofoon? De streetdancejuf die een keer langs komt voor de choreografie?

Een dergelijke invulling vraagt veel van je als leerkracht. Niet alleen van je organisatorisch vermogen, maar ook van je eigen creatieve vermogens.

Als je enthousiast wordt bij het bovenstaande, maar niet goed weet hoe jij dat aan kunt pakken en dit zou willen leren dan kun je mij vragen als partner. De nadruk ligt dan echt op het samen doen, met de leerlingen, met mij, met ouders en organisaties rondom de school.

Het mooie hiervan is dat de gehele voorstelling gemaakt kan worden in een week! Als de cito gedaan is, het werk afgerond, de schriften opgeruimd, de middelbare scholen bezocht...dan kun je samen met mij en je klas jezelf een week onderdompelen in het zelf maken en uitvoeren van een perfecte groep 8 voorstelling. Of misschien wel een film...of een videoclip...of een concert...! Een groep 8 afscheids bootcamp!

Lijkt dit je de ultieme afsluiting. Of denk je dat een project als dit perfect is voor een ander moment in je school? Bel me dan voor meer informatie en een prijsopgaaf. Deze is afhankelijk van de hoeveelheid tijd en werk die je er zelf in wilt steken.

Bel of mail voor meer informatie
06-19778200
suzanlutke@gmail.com